

Begrip Growshop

Hieronder volgt een beschrijving van een Growshop en de meeste misverstanden die er over dit soort winkels zijn.

Hier en daar is de beschrijving een beetje humoristisch en sarcastisch, maar dat vonden wij wel passend bij dit onderwerp.

Toevallige en onwetende bezoekers van de groeishops kijken veelal hun ogen uit. Dat begint al met de etalage Je ziet ze kijken en zich verwonderd afvragen wat is dit voor een winkel ? Een lamp een rare lamp,

een vreemd model, het lijkt wel straatverlichting is het een lampen winkel ? Nee want er ligt ook aarde en gieters.. een zaak in tuinbenodigdheden dan? Ja dat zou kunnen,

want er hangen ook afbeeldingen van planten Maar die vorm, die ken ik, is dat geen hasjplant? Is het dan misschien een koffieshop ? Ja, vast.

Kijk maar naar die mensen die er naar binnen gaan. Dat zijn drugsgebruikers, dat kan je zo wel zien

Het lijkt wel een drugssupermarkt. Dat dat zomaar mag Hé, moet je zien wie daar naar binnen gaat ? Is dat niet die zoon van Dirk ? Ik ga direct bellen Wat een schande

Hoewel iedereen een eigen beeld heeft van de groeishops, zijn alle groeishops eigenlijk hetzelfde. Een groeishop is geen koffieshop.

In een groeishop worden geen drugs verkocht

Een groeishop is een winkel die alles verkoopt op het gebied van het- zelf- kweken- van- marihuana oftewel wiet.

De wiet zelf word er niet verkocht.

Door zelf planten te kweken hoef je niet meer naar de koffieshop om er hasjiesj of wiet te kopen.....je maakt het immers zelf?

Is het verboden om spullen te verkopen om zelf wiet te kweken? Nee, Alles wat er in de groeishops verkocht word is Legaal.. Alle spullen worden via de reguliere groothandel ingekocht en via de winkel verkocht.

Iedere groeishop is een normale onderneming, met alle plichten van dien, waaronder dus ook belastingafdrachten (loonbelasting, inkomstenbelasting en btw etc.etc.etc).

Dat een groeishop spullen verkoopt die te maken hebben met softdrugs maakt het voor veel mensen discutabel.

Toch als een ieder moeite neemt om eens werkelijk zo'n winkel van binnen te bekijken, dan valt het allemaal wel mee.

Het lijkt zelfs wel een gewone winkel. Erger noch, het is een gewone winkel. En net als alle andere winkels zit het verschil 'm in de inrichting. De een heeft het groots aangepakt, de ander wat bescheiden.

De een ziet er wat schoner uit, de ander wat stoffiger. Verschil moet er zijn, nietwaar ?

Je moet er toch niet aan denken dat alles hetzelfde eruit zou zien ? Wat maakt het dan zo eng ? Eigenlijk niets.

Maar het gaat hier om drugs, en dat vinden de meeste mensen eng. Eng ? Ja, omdat de meesten er eigenlijk maar weinig van af weten.

En eng, omdat ze bang zijn dat hun zoon of dochter er ook komt en dan zo verslaaft raakt.

Nee.. ze moeten niks hebben van die rommel... Waar hebben we het over?
Zoals al eerder gezegd een groeishop verkoopt geen drugs.

Lieve mensen knoop dit goed in uw oren. Wat wij verkopen zijn spullen om zelf wiet te kweken.

En wiet is een softdrug. De naam zegt het al: een zachte drug.

Er zijn vele drugs, verboden en niet verboden, zacht en hard.

Koffie is een drug. Het pept je op, stond een paar honderd jaar geleden te boek als zwaar vergif.

Alcohol is een drug, een harde drug, waar honderdduizenden Nederlanders problemen mee hebben.

Rustmakertjes en slaapmiddelen zijn drugs, waar je al gauw afhankelijk van word.

En zo zijn hasjiesj en / of wiet ook een drug, een zachte, die de gebruiker in een ontspannen en prettige sfeer brengt.

Wiet versterkt het gevoel, dus alleen te gebruiken als je je fijn voelt.

Voel je je namelijk niet zo lekker en je gebruikt het toch,

Dan versterkt dit het gevoel dat je hebt, en je voelt je dus slechter. Je hebt er dus niets aan als je je rot voelt.

Lichamelijke verslaving komt niet voor na het gebruik, dus waar maken we ons nou zo druk over ?

Het is vaak de onbekendheid die het zo angstig maakt.

Maar laten we wel wezen: het zou beter zijn als niemand drugs zou gebruiken, en dat we allemaal zo gezond als wat door het leven gingen, zonder het gebruik van drugs, koffie, alcohol, slaapmiddelen, valium en tabak.

Helaas leven we in een jachtige wereld waarin iedereen het op zijn eigen manier invult. Zo zijn er die de hele dag koffie drinken, ondanks dat dat slecht is voor de gezondheid.

Maar die gebruikers voelen zich goed bij, en daar gaat het om.

Zolang je je er prettig bij voelt en je verder geen schade aanricht aan de omgeving is er toch niets aan de hand?

En zeg nou zelf: die hasjrokers zijn toch geen onruststokers? En een borrel kan toch ook zorgen voor de nodige ontspanning?

Zolang het lichaam geen meester wordt van het middel dat je tot je neemt, moet iedereen zelf kunnen bepalen wat hij of zij tot zich neemt.

En geniet er maar van. Overigens roken is erg slecht voor de gezondheid, Evenals koffie, alcohol en veelvuldig vet eten is ook slecht voor de gezondheid.

Met dat gegeven moeten we allemaal zelf onze grens kunnen bepalen.

En door voorlichting en eerlijke informatie over middelen kan voorkomen worden dat er misbruik van wordt gemaakt.

Wij van " **NIEUWEGIETER** " hopen dat dit enige duidelijkheid schept op dit thema, want er zijn al misverstanden genoeg hierover.